

Inspreektekst HVM i.v.m. Snelle Sluis Moordrecht - Verenigde Vergadering Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 28 juni 2017 – Rotterdam

Geacht College, geachte leden van de Verenigde Vergadering.

Mijn naam is Marijke Edel en ik ben voorzitter van de Historische Vereniging Moordrecht.

Ik heb u het laatste jaar gestalkt met mails over de Snelle Sluis in Moordrecht.

Vandaag wil ik u graag mondeling toelichten wat ons doel is.

Het doel van de Historische Vereniging Moordrecht is om de geschiedenis van Moordrecht, de Zuidplaspolder en de Oostpolder vast te leggen en uit te dragen. Daarom pleiten wij er voor (in woord en geschrift) om, in tegenstelling tot uw principe besluit, de Snelle Sluis niet te slopen maar te restaureren.

Uw doelstellingen zijn schoon water & er voor zorgen dat de bewoners in ons gebied droge voeten behouden.

Dat bewerkstelligt u al eeuwen op allerlei manieren; door het zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven, door het goed beheren van het systeem van watergangen, boezems, stuwen en gemalen.

Dat doet u prima, want ondanks dat ik meer dan 6 meter onder Normaal Amsterdams Peil woon, heb ik thuis tot nu toe altijd droge voeten behouden.

Om droge voeten te houden moeten er, zo is ook weer aan de agenda van vanavond te zien, veel besluiten worden genomen. U zult in de loop der decennia ook geleerd hebben van uw bestuurlijke ervaringen, van de al dan niet genomen en/of uitgevoerde besluiten. Besluiten waarvan u misschien later dacht, dat had anders gekund.

Dat is inherent aan de geschiedenis; soms was iets een goed besluit, soms niet. Van de geschiedenis kunnen we leren. Om met een uitspraak van Cruijff dit te illustreren: "Je gaat het pas zien als je het doorhebt". Gelukkig bent u ook bewust van het feit dat het bewaren van de geschiedenis belangrijk is. U beheert immers zelf uw oude archieven en collecties. De archiefstukken worden onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard en zijn, voor zover openbaar, door iedereen in te zien.

Dat is mooi, en de liefhebber zal er zijn hart kunnen ophalen. Maar de gemiddelde inwoner van ons gebied? Duiken zij de mooie archieven regelmatig in om kennis te nemen van onze geschiedenis?

De kinderburgemeester van Zuidplas pleitte vorig jaar nog voor meer geschiedenis over de omgeving. En ja ook mijn kinderen zijn op excursie geweest naar de waterzuivering en je kunt het gemaal bezoeken. Maar dat is toch net iets anders als onze bijzondere inpolderingsgeschiedenis met de molens in het mooie landschap vertellen

Helaas hebben wij geen dijk a la Kinderdijk in ons gebied om aan inwoners, maar ook recreanten, te laten zien hoeveel werk er door u voorgangers is verricht om ons woongebied droog te krijgen met molens en gemalen.

Maar in Zuidplas hebben we nog wel een restant van onze imposante inpolderingsgeschiedenis liggen: De Snelle Sluis. Wij pleiten er daarom voor om de sluis te restaureren en niet te slopen. De sluis is een van de laatste overblijfselen van een van de eerste Staatsdroogmakerijen in Nederland. Daar moeten we trots op zijn. Archieven bewaren is mooi, maar het verhaal is pas compleet als we er echt iets bij kunnen laten zien. Wij hebben in Zuidplas al zo weinig om de geschiedenis mee te illustreren.

En ja, restaureren kost geld, maar alles kost geld; het onderhoud van de archieven, de aanleg van een vistrap maar ook het slopen van de sluis.

Dat zijn keuzes die u kunt maken, alleen deze keuze is belangrijk voor de toekomst want; weg is weg. Dit besluit kan u niet meer terugdraaien. Wij hopen daarom dat u de middelen, het geld vrij wil en kunt maken om de sluis te restaureren.

Ik wil graag afsluiten met een uitspraak van Cruijff:

"Soms moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt." En wij hopen dat u, als leden van de Verenigde Vergadering, onze volksvertegenwoordigers, iets laat gebeuren, middelen vrij maakt, waardoor de sluis behouden blijft. Dank voor uw aandacht.